

## Tur til Aarhus med japanskholdet

Vi mødes på Hadsten station **kl. 13:10** og tager toget til Aarhus **kl. 13:23**. Det er derfor vigtigt, at I ikke kommer for sent!

Når vi ankommer til Aarhus, starter vi med at kigge i et asiatisk supermarked efter spændende snacks.

Derefter bevæger vi os mod Faraos Cigarer, hvor man kan købe manga, anime figurer og andet merchandise.

**Kl. 16:30** har vi en reservation til Ramen Takumi, hvor vi sammen skal spise lækker japansk ramen! Når vi er færdige med at spise, går vi tilbage til banegården og tager toget hjem.

Vi regner med at tage toget fra Aarhus **kl. 19:19** og være tilbage på Hadsten station ca. **kl. 19:30**, men tidspunktet kan variere alt efter hvor lang tid vi bruger på at spise. Hvis vi mod forventning er færdige mere end én time før planlagt, så vil jeg bede jer om at informere jeres forældre.

I kan finde menukortet til Ramen Takumi her:

[https://www.instagram.com/p/C5yZCTTMA-Q/?hl=da&img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/C5yZCTTMA-Q/?hl=da&img_index=1)

Det er en god idé hvis I har kigget på det inden vi ankommer, så vi hurtigt kan bestille.

Den eneste udgift I skal regne med, er til maden. Derudover er det op til jer selv om I vælger at købe noget de andre steder.

Ungdomsskolen dækker jeres transport til og fra Aarhus, hvis I rejser sammen med mig fra og til Hadsten.

Hvis det er nemmere for jer at komme til Aarhus selv (uden at skulle forbi Hadsten), så må I gerne det, bare jeg bliver informeret om det på forhånd. I så fald står I også selv for at dække transporten.

I skal alle sammen inden turen have skrevet til mig, hvor gamle I er, da jeg skal vide om I rejser som barn eller voksen.

Hvis I eller jeres forældre har brug for at komme i kontakt med mig, kan I ringe eller skrive på:  
**26 23 63 73**